



Nieuwsbrief

2017-2

De Vrijheijt van Rosendale

Colofon nieuwsbrief

Secretariaat

Boutenslaan 3
4707 NC Roosendaal
Tel.: 0165 544769
E-mail: info@heemkundekringroosendaal.nl
Website: www.heemkundekringroosendaal.nl

Redactie nieuwsbrief

Koos Caniëls
Tel.: 0165 543297
E-mail: j.j.caniels@kpnmail.nl

Bankrelatie

NL75 RABO 01443244 23

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2017

Op vrijdag 21 april 2017 werd voor verenigingen en stichtingen uit Roosendaal, Zegge en Nispen in de kantine van RMHC De Pelikaan aan de Heerma van Vossstraat in Roosendaal de uitslag bekend gemaakt van de Rabobank Clubkas Campagne 2017.

De lokale Rabobank wil een deel van haar winst laten terugvloeien in de lokale gemeenschap en het leuke daarvan is dat leden van de Rabobank daar zelf invloed op kunnen uitoefenen door hun stem op hun favoriete vereniging uit te brengen.

Bij het uitreiken van de cheques bleek dat Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale dit jaar op de tweede plaats was geëindigd en via een cheque een bedrag van € 1.343,12 mocht ontvangen. Volgend jaar doen we zeker weer mee!

FLINKE VOORRAAD TIJDSCHRIFTEN

In onze archieven in Heemhuis Mariadal ligt nog een flinke voorraad van onze tijdschriften die in de loop der jaren zijn verschenen. Deze tijdschriften nemen erg veel ruimte in en daarom is besloten om deze tijdschriften beschikbaar te stellen aan onze leden en bezoekers.

Als u op onze open huis dagen (elke eerste zaterdag van de maand) en op onze werkmiddagen (elke dinsdagmiddag) ons Heemhuis bezoekt, kunt u deze tijdschriften vinden in onze ontmoetingszaal en mag u die tijdschriften wettig en

JUBILEUM HEERMA STATE

Centrum voor Wonen en Zorg Heerma State in de Heerma van Vossstraat in Roosendaal bestond op zaterdag 17 juni 2017 precies 12,5 jaar. Een datum om even bij stil te staan en dat heeft de leiding van Heerma State dan ook gedaan. Met een aantal feestactiviteiten op die dag van 13.00 uur tot 17.00 uur werd aan dit jubileum aandacht besteed. Activiteitenbegeleidster Pleuni Schijven heeft daarvoor ook de medewerking van onze heemkundekring gevraagd en we hebben daar graag aan meegewerkt.

Door middel van een stand met nostalgische voorwerpen uit de collectie van de heemkundekring werd aandacht gevraagd voor het verleden van Roosendaal en de heemkundekring. Daarnaast werd in een aparte ruimte ook een film over Roosendaal in oude ansichten vertoond. Het werd een aangename middag voor de bewoners van Heerma State.

JUBILEUM HUIZE ST. ELISABETH

We laten het u alvast maar even weten: op zondag 19 november wordt in Huize St. Elisabeth aan de Wouwseweg in Roosendaal het 90-jarig bestaan gevierd. Ook daarvoor is de medewerking van onze heemkundekring gevraagd. Die hebben we ook toegezegd dus u hoort er tegen die tijd vast nog meer over!

ONTVANGST SCHENKINGEN

Met grote regelmaat ontvangen we van onze leden en ook van niet-leden schenkingen van voorwerpen en documenten voor onze heemkundekring. Vanzelfsprekend zijn we daar erg blij mee, maar ons archief begint daarmee ook al aardig vol te geraken. Deze schenkingen blijven natuurlijk altijd welkom maar mocht u een dergelijke geste willen doen, dan ontvangen wij graag alleen documenten en voorwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van Roosendaal. En wellicht ten overvloede: de schenking is definitief en mochten wij er niets mee kunnen, dan zeggen we dat ook eerlijk.

PRESENTATIE TIJDSCHRIFT HEEMKUNDEKRING

Op woensdag 21 juni werd in de ontmoetingszaal van ons Heemhuis het nieuwe tijdschrift van onze heemkundekring gepresenteerd. Daarmee zijn we al weer toe aan nummer 70 van ons tijdschrift. Na de koffie of de thee, heette voorzitter René Konings de aanwezigen welkom, in het bijzonder Jan van Dongen en zijn echtgenote.

Jan van Dongen werkt al meer dan 25 jaar mee aan ons tijdschrift met zijn rubriek 'Roosendaal van dag tot dag', een terugblik in de geschiedenis van Roosendaal; een

Jan heeft thans echter aangegeven met zijn werkzaamheden als redacteur van ons tijdschrift te willen stoppen. Vanzelfsprekend hebben wij hier begrip voor, al vinden wij het erg jammer dat we niet meer kunnen genieten van zijn bijdrage.

Vanwege zijn jarenlange inzet en zijn bijzondere bijdragen aan ons tijdschrift werd door voorzitter René Konings als dank aan Jan een fles wijn en aan zijn echtgenote een bos bloemen overhandigd, uiteraard onder bijzondere dank en waardering namens het bestuur van onze heemkundekring.

EXCURSIE BOERENBONDMUSEUM TE GEMERT

Zaterdagmorgen 8 april om 08.30 uur stond de bus gereed op de hoek Burg. Prinsensingel/Vincentiusstraat. Nadat de eerste ploeg was ingestapt, vertrokken we naar het Lucasplein om de tweede ploeg op te halen. Na gecontroleerd te hebben of iedereen aanwezig was, reden we via Breda en Den Bosch naar Gemert alwaar we rond 10.30 uur arriveerden bij het Boerenbondmuseum. Daar werden we vervolgens verwelkomd met koffie/thee en heerlijk appelgebak.

Na uitleg over het ontstaan van het dorpje, dat hoofdzakelijk wordt gerund door vrijwilligers en voor de tweede keer was uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant, begonnen we aan onze excursie. We werden ingedeeld in drie ploegen en gingen onder begeleiding van Theo naar de plaats waar kaas en boter werden gemaakt. Tot op de dag van vandaag wordt er nog kaas gemaakt en wordt deze opgeslagen in de kelder om te rijpen. In een woonhuis uit die tijd kon je de inrichting en spullen bekijken zoals wekketels, wekflessen gevuld met kersen, worst en gehaktballen. Daarna kwamen we in een ruimte waar een aantal dames bezig was met het maken van Brabantse puffers (mutsen) wat bij de vrouwelijke bezoekers erg in de smaak viel. Ook interessant was de klompenfabriek die we daarna bezochten en waar de klompen geheel machinaal worden gemaakt. Ook de eerste machinaal gemaakte klomp uit 1878 is daar nog te zien. Klompen worden gemaakt van wilgen - of populierenhout. Bij de bakkerij met oven zagen we verschillende broodvormen en zeven en demonstreerde Theo hoe de oven werd gestookt en het brood in en uit de oven werd gehaald.

Vervolgens gingen we naar het geboortehuis van Pater van den Elsen. Een boerderij met een mooie ontvangstkamer voor als er hoog bezoek kwam en met aan de muur het portret van de Pater. In de keuken zat een klein raampje waardoor je de stal in kon kijken om het vee in de gaten te houden. In de stal stonden koeien en varkens. Ook is men weer bezig met het kweken van landvarkens, een speciaal ras van vroeger waar inmiddels al zes biggetjes uit zijn geboren.

Na het bezoek aan de boerderij gingen we langs het winkeltje waar snoep, zeep, koffie en thee uit die tijd te zien was. Naast het winkeltje was het café in stijl met een originele toog met tapkranen en toogkast. Inmiddels was het de hoogste tijd geworden voor de uitgebreide

boerenkoffietafel waar we begonnen met een heerlijk asperge - of rundvleessoep. Diverse broodsoorten, broodjes, krentenbrood en peperkoek werden met smaak gegeten. Ook was er een uitgebreide keuze van beleg zoals warme worst, zult, diverse vleeswaren en kaas. Dit alles onder het genot van een lekkere bak koffie of thee die de lunch completeerde. Doordat de maaltijd iets was uitgelopen vertrokken we wat later voor een rondrit in de omgeving. De zon was inmiddels gaan schijnen en na een tijdje rijden kwamen we voorbij een kapel in Esdonk. Deze kapel is in opdracht van een Spaanse majoor gebouwd omdat hij met een "verkeerde" vrouw was mee geweest en helemaal onder de uitslag zat. Hij heeft toen gebeden tot Maria voor genezing en beloofde, als hij daarvan genezen was, hij een kapel zou laten bouwen.

Verder is er veel tuinbouw in de omgeving en wordt er een bepaald soort tomaat gekweekt.

Het plaatsje Handel, dat bekend is als **Mariabedevaartplaats**, zou zijn ontstaan rond 1220 toen een herder een Mariabeeld vond op een doornenstok. De verering van dat beeldje zou gevolgd zijn door wonderen en leidde tot de bouw van een kapel. Het vroegere zandwingebied wordt nu een recreatiegebied en ook zagen we een enorm grote golfbaan in Bakel. Het voormalige TBC sanatorium in Bakel staat in de verkoop omdat het als zodanig geen dienst meer doet.

De missiezusters van het Heilig Bloed kregen in Duitsland geen toestemming om een klooster te bouwen vanwege de cultuurverschillen. Men heeft toen in 1903 een stuk grond aangekocht van 30 ha. in Aarle-Rixtel met een bijbehorende boerderij. Deze langgevelboerderij is dus ouder en dateert uit 1845. Er zijn nog steeds zusters in het klooster. Sinds 2008 is er in de langgevelboerderij een restaurant gevestigd en een gastenverblijf voor bezinningsweekenden en dergelijke. De kloostertuin is in 2011 gedeeltelijk opengesteld voor bezoekers.

Na deze indrukwekkende rondrit hebben we nog een consumptie genuttigd in het Boerenbondmuseum en zijn we via Eindhoven, Tilburg en Breda tegen de klok van vijven naar Roosendaal vertrokken, alwaar we rond de klok van kwart voor zeven arriveerden. Het was een mooie dag en we hebben er allemaal erg van genoten.

Alle complimenten aan de organisatie.

Gerard van Kaam.

OVERZICHT TRAININGEN VRIJWILLIGERSCOLLEGE ROOSENDAAL

Met het aanklikken van de link www.roosendaalvoorelkaar.nl/cursusaanbod krijgt u een overzicht van het totale cursusaanbod aan trainingen van het Vrijwilligerscollege Roosendaal voor de komende maanden. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar vrijwilligerscollege@wijzijntraversegroep.nl

- O.v.v.: - welke training u wenst bij te wonen
- uw naam + uw e-mailadres
- waar u vrijwilliger bent of mantelzorger.