



# Nieuwsbrief

2018-1

## De Vrijheijt van Rosendaal

### Colofon nieuwsbrief

#### Secretariaat

Boutenslaan 3  
4707 NC Roosendaal  
Tel.: 0165 544769  
E-mail: [info@heemkundekringroosendaal.nl](mailto:info@heemkundekringroosendaal.nl)  
Website: [www.heemkundekringroosendaal.nl](http://www.heemkundekringroosendaal.nl)

### Redactie nieuwsbrief

Koos Caniëls  
Tel.: 0165 543297  
E-mail: [j.j.caniels@kpnmail.nl](mailto:j.j.caniels@kpnmail.nl)

### Bankrelatie

NL75 RABO 01443244 23

Deze tentoonstelling wordt zoals gebruikelijk weer gehouden in ons Heemhuis Mariadal, in onze Ontmoetingsruimte, de gang van de noviciaatvleugel en de tentoonstellingsruimte.

Met man en macht wordt op dit moment gewerkt aan teksten, foto's, artikelen en voorwerpen om ook aan dit onderdeel van het Roosendaalse verleden inhoud te geven.

Vanzelfsprekend is deze tentoonstelling straks voor een ieder te bezoeken. De openingsdata en tijden zijn:

**Zaterdag 24 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur**  
**Iedere dinsdag vanaf 27 maart t/m 22 mei van 13.30 uur tot 16.00 uur**  
**Iedere zaterdag vanaf 31 maart t/m 30 juni van 10.00 uur tot 12.30 uur**

U bent vanzelfsprekend van harte welkom! De leden van de werkgroep Industrieel Verleden zijn steeds aanwezig om u rond te leiden en/of uw vragen te beantwoorden.

### Rabobank Clubkas Campagne

Ook in 2018 organiseert Rabobank Zuidwest-Brabant weer de Rabobank Clubkas Campagne en ondersteunt hiermee het lokale verenigingsleven. Dit jaar stelt de bank een bedrag van € 150.000,- ter beschikking. Onze Heemkundekring heeft inmiddels ook al twee jaar deelgenomen aan deze Campagne wat ons steeds een aardig bedrag heeft opgeleverd.

Alle verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Zuidwest-Brabant bankieren en die lid zijn en verder voldoen aan de gestelde criteria kunnen zich aanmelden voor deelname. Zij stellen zich als het ware 'verkiezbaar' voor de stem van de leden van de bank.

Ieder lid van de bank krijgt vijf stemmen die ze mogen verdelen over de deelnemende verenigingen en stichtingen.

Als u bankiert bij de Rabobank Zuidwest-Brabant en u bent lid van de bank, dan ontvangt u voor aanvang van de stemperiode op 3 april per post een unieke code waarmee u kunt stemmen.

Van woensdag 4 april t/m maandag 16 april brengt u via een stemsite uw stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die u een warm hart toedraagt. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging/stichting mogen worden uitgebracht.

### Uitnodigingen

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u onze uitnodigingen voor de jaarvergadering op maandag 26 maart a.s. in ons Heemhuis Mariadal en voor onze excursies naar de stad Gent op 14 en 28 april a.s. (zie hierover ook elders in deze nieuwsbrief)

Tevens treft u aan een uitnodiging tot betaling van de over het jaar 2018 verschuldigde contributie. **Denkt u er wel aan bij het overmaken van het door u verschuldigde bedrag steeds uw lidnummer te vermelden!!!**

Binnenkort krijgt u nog een uitnodiging voor onze lezing op maandag 16 april a.s. in ons Heemhuis Mariadal met als onderwerp: Glas In Lood. Dit wordt een bijzondere lezing door één van de leden van onze Heemkundekring:

Caspar Dingjan.

U hoort binnenkort meer!

### Nieuwe tentoonstelling in Heemhuis

De Werkgroep Industrieel Verleden van onze Heemkundekring is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe tentoonstelling: 'Het Textielverleden van Roosendaal'.

Een voorbeeld: u geeft twee stemmen aan Heemkundekring DeVrijheijt van Rosendale, één stem aan de Heemkundekring Wouw; één stem aan de Heemkundekring Nispen en één stem aan IQ Aarmoeinieke.

Op donderdagavond 19 april 2018 wordt de uitslag bekendgemaakt.

## Excursie Wijk bij Duurstede

Onder een zonnig gesternte vertrok op zaterdag 14 oktober een volle bus richting Wijk Bij Duurstede Onder leiding van onze eigen ervaren reisleiders Michel van der Horst en Gé Nollen.

Volgens goed gebruik werd de dag ingeluid met koffie en heerlijk gebak in De Gouden Leeuw.

Vervolgens werd de groep in drieën opgedeeld en onder de bezielende leiding van drie bevlogen gidsen werden we door Wijk bij Duurstede geloodst.

De naam Dorestad, zoals Wijk bij Duurstede vroeger ook wel werd genoemd, is vermoedelijk afgeleid van de Keltische benaming voor **sterke plaats**.

Langs de rivier de Rijn ontstond een nederzetting in de tijd van Karel de Grote, die floreerde vanwege de gunstige ligging. Om het gebied te kunnen verdedigen tegen invallende stammen werden er forten en wachttorens aangelegd.

De hele streek rond Wijk bij Duurstede was ook militair gebied. Wat in dat verband nog wel vermeldenswaard is, is dat een gewone soldaat tijdens zijn dienstverband geen huwelijk mocht sluiten, maar wél een verbintenis met een vrouw mocht aangaan. In het hele gebied moeten dan ook heel wat onwettige kinderen hebben rond gerend. Pas als de soldaten, na 25 jaar afzwaaiden, konden ze officieel trouwen.

De Romeinen haalden ook levensmiddelen uit verre oorden die hier niet verkrijgbaar waren zoals pruimen, amandelen, en abrikozen. Zo werden nieuwe producten geïntroduceerd.

De neergang van Dorestad wordt geweten aan de invallen van de Vikingen. Driemaal zijn ze in Dorestad geweest en hebben daar behoorlijk huisgehouden en veel verbrand. In de jaren '70 van de vorige eeuw hebben er gedurende een 10-tal jaren vele opgravingen plaatsgevonden Deze vondsten zijn thans nog te bezien in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

Na een bezoek aan de binnenstad met o.a de Markt, de Klooster Leuterstraat en de Peperstraat, waar we op een etalageruit de navolgende veelzeggende teksten tegenkwamen: '**AS KEU GINK HIER NAAR BINNE, AS KARBONAAT D'R UIT**', werden we in vogelvlucht naar enkele bezienswaardigheden geleid zoals het oude politiebureau, de kerk en het kasteel. Daarbij werd ons nog eens gewezen op restanten die duiden op een roemrijk verleden. Vanwege de beperkte tijd kon helaas niet overal

aandacht aan geschonken worden. Maar als er iets is wat mij wel zeer jaloers heeft gemaakt, is dat Wijk bij Duurstede zijn verleden grotendeels intact heeft gelaten. Wij Roosendalers hebben het weinige wat we nog hadden aan historie door slopershamers van de hand gedaan. Eeuwig zonde!

Na de lunch gingen we met De Blauwe Bever de Nederrijn op. Een prachtige route, waarbij we ook nog geschut werden in een sluis met een niveauverschil van 3 meter. Een belevenis om dit mee te maken.

Op de oevers ook nog een restant van een voormalige steenfabriek bekeken en gezien hoe de uiterwaarden zijn geformeerd om het overvloedige water toch een plaatsje te kunnen geven.

Al met al kunnen we terugzien op een uiterst geslaagde dag waarbij ik het elkaar weer treffen van oude bekenden tevens een wezenlijk element vind van deze activiteit van onze Heemkundekring.

Op dan ook naar de volgende excursie! (zie hierna!)

## Ad Bruijnincx

### Voorjaarsexcursie Gent

De voorjaarsexcursie staat weer voor de deur.

Op zaterdag 14 en 28 april gaan we weer naar België, waar dan de mooie oude stad Gent op het programma staat.

Deze stad hebben we ongeveer 10 jaar geleden ook bezocht en dat was toen een groot succes!

Dit keer hebben we naast een bezoek aan de bekende high lights, ook een rondvaart door Gent op het programma staan.

In een geheel overdekte boot (die ook open kan) krijgen we in een uur weer een geheel andere kijk op de stad.

Gent is zoals bekend een oude stad en ook de bestrating is oud, dus denk er aan: minder geschikt voor rollators en hoge hakken.....

Vanzelfsprekend beloven het weer 2 interessante dagen te worden. De gids voor deze 2 zaterdagen is de ons al bekende Jan Rubbens uit Hulst ofwel: Jan.....voor nu en dan!

Hij heeft ons enkele jaren geleden rondgeleid in Zeeuws Vlaanderen. De uitnodiging voor deze excursie ontvangt u dit keer gelijktijdig met deze nieuwsbrief.

**Michel van der Horst**