

Marslied “Wij zijn vrij”

Tekst en muziek van A.J. Maas
Directeur R.K. Harmonie “De Gildezonen”

Over A.J. Maas is in ons tijdschrift nummer 31 van december 1997 een uitvoerig artikel opgenomen dat geschreven is door de toenmalige voorzitter van De Vrijheijt van Rosendale, de heer W.M. Heijnen.

I

Koninginne, wij beminnen,
Neerland en ons Vorstenhuis.
Leef Oranje, Leef Oranje!
Weg met Duitslands hakenkruis.
Zwaar getroffen, door de moffen,
't Mag niet hindren, wij zijn vrij!
Rood, wit, blauw, ze wappert luid,
Boven Roosendaal, vooruit.
Neerland trouw, is het besluit!

II

Burgemeester en getrouwen,
Wij zijn trots, op U en Haar.
Weer aan 't bouwen, met vertrouwen,
Alles komt dan voor elkaar.
Daarom jublen, daarom juichen.
Duurt het ook nog honderd jaar.
Zingt nu allen, frisch en luid!
Roosendaal, dat moet vooruit!
Neerlandtrouw, is het besluit.