



Nieuwsbrief

2019-1

De Vrijheijt van Rosendaal

Colofon nieuwsbrief

Secretariaat

Boutenslaan 3
4707 NC Roosendaal
Tel.: 0165 544769
E-mail: info@heemkundekringroosendaal.nl
Website: www.heemkundekringroosendaal.nl

Redactie nieuwsbrief

Koos Caniëls
Tel.: 0165 543297
E-mail: j.j.caniels@kpnmail.nl

Bankrelatie

NL75 RABO 01443244 23

ADIEU MARIADAL.....

Het zal u niet zijn ontgaan, maar binnenkort is het voor onze Heemkundekring: vaarwel Mariadal. Voelde het in 2012 nog alsof we van de kelder (ons vorige onderkomen aan de Laan van België) naar de 'hemel' verhuisden, vooralsnog worstelen we duidelijk met het duiden van ons nieuwe onderkomen (Cultuurhuis Bovendonk) in de voormalige Da Vinci-school aan de Bovendonk, nr. 111.

Inderdaad, zeven jaar geleden alweer namen wij onze intrek in het voormalige kloostercomplex Mariadal in de Vincentiusstraat. Een unieke locatie waar wij de beschikking hadden over vier ruimtes: een kantoor, een ontvangstruimte annex bibliotheek, archieftruimte en een tentoonstellingsruimte.

Hoe dit alles op onze nieuwe locatie gaat uitpakken is nog te bezien al lijkt de teruggang in vierkante meters gelukkig beperkt te blijven. Zoals de vlag er nu bij hangt leveren we om en nabij de 50 m² in. Een hele geruststelling alvast.

Een ander verhaal is echter waar bevinden al die ruimtes zich straks en wanneer komen ze daadwerkelijk tot onze beschikking. Op dit moment een en al onduidelijkheid maar we houden u op de hoogte!

Wat wel vast staat is dat wij op 17 en 18 juni a.s. gaan verhuizen nadat al onze stellingen op 5 juni al zijn verhuisd.

GEEN OPEN HUISDAGEN IN JULI EN AUGUSTUS 2019

In verband met de aanstaande verhuizing van ons onderkomen in Mariadal naar het Cultuurhuis Bovendonk (Bovendonk 111) zullen er op de eerste zaterdag van de maand juli en de eerste zaterdag van de maand augustus geen open huisdagen zijn.

Hoewel ons huidige Heemhuis in Mariadal inmiddels in belangrijke mate ontmanteld is, heeft het bestuur besloten op **zaterdag 1 juni** a.s. toch gewoon onze **open huisdag** te houden. Onder het genot van een kopje koffie kunnen we dan nog wat napraten en (voor zo ver nodig) elkaar stimuleren ondanks alles de toekomst in ieder geval positief tegemoet te treden.

voorjaarseXCURSIE HEEMKUNDEKRING

Verslag van de heemkundereis op zaterdag 6 april naar Baarle-Nassau/ Hertog en Hilvarenbeek .

Op tijd vertrekken we vanaf het eerste opstappunt naar het tweede bij de Kruiskerk. Chauffeuse Cindy zal ons vandaag door het mooie Brabantse land rijden.

We gaan eerst naar Baarle-Nassau waar we in "den Engel " gaan genieten van een lekkere bak koffie (of thee) met gebak. We zijn ruim op tijd en kunnen dus gezellig wat bijpraten met elkaar aan tafel. Daarna gaan we te voet (enkele meters) naar België, naar Baarle-Hertog, nemen een grote stap over de grensmarkering en gaan het Kaarsenmuseum in.

Hier zien we een uitzonderlijke collectie kaarsen, gemaakt door Frits Spies, vervaardigd uit pure bijenwas. Door deze bijenwas op verschillende manieren te verhitten, lekken op bijv. gedroogd eikenhout, bladgoud vermengd met hete was, ontstaat er kleur.

De kaarsen worden gegoten, maar de werkelijke onderwerpen en personen, meestal van religieuze aard, worden als het ware gebeeldhouwd. Met stukjes was en gebruikmakend van gewone keukenattributen, ontstaat een unieke kunstvorm van 3- dimensionale afbeeldingen van soms wel twee meter hoog. De kunstenaar Frits Spies, afkomstig uit Leeuwarden waar hij o.a. hulpkoster was in de Bonifaciuskerk, was zeer gelovig. De paus, toentertijd, was zeer onder de indruk van zijn werk en heeft hem onderscheiden met de Ridderorde van de H. Sylvester naar Ordo Sanctus Silvestris Papae. Deze orde wordt zelden uitgereikt. In 1996 verhuisde Spies met zijn vrouw naar Baarle-Nassau. De kunstminnaar P.v.d. Giessen had de gehele collectie gekocht, die tentoongesteld is in het voormalig parochiehuis van de St. Remigiuskerk.

Na het bezoek aan het Kaarsenmuseum is er nog tijd om naar de naastgelegen St. Remigiuskerk te gaan, een Belgisch monument. St. Remigius, geboren in 436 in Cerny (N. Frankrijk), was een zeer vredelievend en zachtmoedig man. Hem werd toegeschreven op wonderlijke wijze zieken te hebben genezen. Hij werd reeds op 22- jarige leeftijd gekozen tot bisschop van Reims en is 74 jaar aartsbisschop gebleven tot zijn overlijden in 533. Dat deze kerk Belgisch is, heeft voor het bestuur financieel een groot voordeel. Kosten voor onderhoud enz. moeten door de gemeente worden betaald. Het is een eenvoudige kerk met mooie, glas in loodramen, gemaakt door Jos Hendrickx (een Antwerps kunstenaar)

Het wordt koud in de kerk en we wandelen terug naar "den Engel " voor de lunch. Na deze, goed verzorgde , maaltijd vertrekken we naar het museum "De Dorpsdokter " in Hilvarenbeek.

Hier krijgen wij een geweldige uitleg door een (oud) huisarts die ons op ondernemende wijze vertelt over de ontwikkelingen in de medische wetenschappen. Als we daarna rondkijken zien we o.a. gebruiksvoorwerpen uit vroegere tijden. De collectie bevat voorwerpen die betrekking hebben op de praktijk van de vroegere dorpsdokter, maar ook van de fysiotherapeut, tandarts, verloskundige enz.

Heemhuis Mariadal, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal, ☎ 0165 395544.

Kortom, allen die samen voor een goede gezondheid hebben gezorgd. Gelukkig beschikken we nu over nieuwere apparatuur want sommige attributen waren wel heel afschrikwekkend.

Naast het museum staat de bergkorenmolen "De Doornboom " en heemtuin "de Doornhof ."
Het is lekker weer en Cindy stelt voor om naar de Trappistenabdij van Koningshoeve te rijden om daar nog een drankje te nuttigen. Hier was het goed toeven op dit druk bezette terras in deze mooie omgeving.

Om ong. 17.15 uur keren we huiswaarts en kunnen we terugkijken op een interessante , gezellige uitstap.

Odile Boonen

18 mei 2019 BOEKENMARKT 18 mei 2019

Op zaterdag 18 mei a.s. zal er van 10.00 tot 15.00 in het Heemhuis van onze Heemkundekring (ingang Vincentiusstraat 7) een boekenmarkt worden gehouden.

In verband met de a.s. verhuizing van onze Heemkundekring zijn we namelijk genoodzaakt om wat te ruimen.

Zo is er een selectie gemaakt van boeken en heemkundige tijdschriften die we, voor een klein prijsje , in de verkoop gaan doen. Dit zijn meest boeken over Roosendaal e.o. en over Brabant. Wilt u wat meer kennis vergaren over ons stadje en omgeving of over interessante onderwerpen aangaande onze mooie provincie: kom gerust een kijkje nemen!

Van particulieren en andere instanties hebben we ook een aantal mooie romans in de aanbieding. Wellicht wat ontspannende lectuur voor de komende vakantietijd ?

U bent van harte welkom om op uw gemak "wat te neuzen " tussen al deze boeken en tijdschriften. Misschien vindt u bij ons wel het boek of boekje waar u al zo lang naar zocht en wat nergens meer te vinden is ? De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan onze Heemkundekring.

Hopelijk tot ziens op onze boekenmarkt !!!