

Ik blijf in Roosendaal
(melodie "Chianti-lied")

1.

Ge kunt te voet naor Santiago,
Mee ut vliegtuig naor Berlijn.
In Versailles staon paleize,
Moskou ee zun rooie plein.
Pisa ee ne scheve toren,
China ee'd ok muur genog.
Ik kan ut ammaol gaon bekijke,
Mar op t lest dan den ik toch

Refrein

Ik blijf in Roosendaal
Mijn hemels voorportaal.
Daar waar ik nie verdwaol.
Ze praote allemaol.
Mun eige moedertaol.

Ik blijf in Roosendaal
Zolang a'k aosum aol.
Want gij zijt zo speciaol.
Gij zijgut elemaol.
M'n Roosendaol.

2.

Amsterdam die ee zun grachte,
En Parijs de Moulin Rouge.
Daor in Brusse[stao'd un ventje,
Da'd eel aarg plasse moest.
Barcelona mee zun Ramblas,
Rome mee zun Vaticaon.
Ut is ammaol eve mooi,
Mar ik zijn ier nie weg te slaon.

Refrein

Ik blijf in Roosendaal
Mijn hemels voorportaal.
Daar waar ik nie verdwaol.
Ze praote allemaol.
Mun eige moedertaol.

Ik blijf in Roosendaal
Zolang a'k aosum aol.
Want gij zijt zo speciaol.
Gij zijgut elemaol.
M'n Roosendaol.