

Aan Sjef Grosfeld

(vroeger adres Brugstraat 14)

Voor Sjef

Heb ik het lef

Nog eenmaal te verrijzen

Om mee te helpen prijzen

Inzake Pelikaan-vlucht,

Die zooveel daverend gerucht

(in dubb'len zin te verstaan)

Door heel de wereld heeft doen gaan.

Voor meer dan twintig jaren

Mocht ik het al ervaren

Hoe Sjef maar bovenuit wou steken

En hoog op anderen heeft neergekeken

Want om van huis naar school te raken

Nam hij de weg grif over daken

En onbewust was hij aan 't leren

Zich thuis te voelen in de sferen

Waar men geen zenuwen mag kennen,

Aan vlug besluit moet gewennen.

De tijd van 't zelfonderricht

Vergeet ik zeker niet zoo licht

Hij sliep toen boven, wij eronder

Er was me somtijds een gedonder....

Dat niet zoo regelmatig klonk,

Maar kracht had van motorgeronk.

Ik voel door alles na te gaan

Dat hier zijn vliegwieg heeft gedaan

Dat Roosendaal er goed aan doet

Om hier geboren vliegermoed,

Die toch zoo schitterend is gebleken

Te huldigen met klank en bloem

Hij gaf ons stad een brokje roem

De sch.